

Onderwerp: Beantwoording commissievragen over 'het niet hijsen van de Israëlische vlag'

Huizen: 18 oktober 2023

Uw brief van: 12 oktober 2023

Nummer: Z.306626

Uw kenmerk:

Bijlagen:

D. 1598173

Geachte leden van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen,

Op 12 oktober 2023 ontvingen wij per e-mail van Transparant Huizen de vraag waarom het college na de inval van Hamas in Israël niet de Israëlische vlag heeft gehesen. De beantwoording vindt u in deze brief.

Vraag:

Transparant Huizen wil het college vragen waarom na de inval van Hamas in Israël niet de Israëlische vlag gehesen werd voor allerlei andere doelgroepen wordt wel een vlag gehesen, in deze zou de gemeente Huizen een duidelijk statement kunnen maken.

Antwoord:

Zaterdag 7 oktober werd de hele wereld opgeschikt door de aanval van Hamas op Israël. Een verwerpelijke actie, waarbij heel veel mensen op gruwelijke wijze om het leven zijn gekomen. Families zijn verscheurd. Dat leed is niet te vatten en de verschrikkelijke beelden staan op ons netvlies gebrand. Een reactie kon niet uitblijven. Inmiddels hebben we kunnen zien dat ook aan de andere kant weerloze burgers -vrouwen, kinderen en mannen, broers en zussen- slachtoffers werden van wederzijdse haat. Dit conflict kent alleen maar verliezers en is enorm gecompliceerd.

Omdat aan beide kanten onschuldige burgers dodelijk getroffen worden en dit een internationaal conflict is, waarin wij als gemeente geen rol spelen, hebben we besloten de Nederlandse vlag halfstok te hangen. Wij hadden als gemeente natuurlijk de Israëlische vlag kunnen hijsen om zo onze solidariteit te tonen. Maar daarmee doen wij geen recht aan het verschrikkelijke leed dat ook aan de andere kant plaatsvindt. We hebben het dan niet over de Hamas-strijders die kiezen voor strijd, maar over kinderen die sterven, samen met hun vaders, moeders, ooms en tantes. Het is geen conflict tussen legers alleen. Er komen burgers om het leven. Mensen die nergens om gevraagd hebben. Voor hen hebben wij de vlag halfstok gehangen. Aan hen hebben wij ons medeleven betuigd.

Het hijsen van de Nederlandse vlag doen we niet zomaar. Daar gaat een symbolische waarde van uit. Als gemeente vlaggen we steeds vaker. Er gebeurt veel in de wereld en daar zijn wij ons ook bewust van. Dat vraagt om keuzes. Voor nationale feestdagen, verjaardagen van leden van het Koninklijk huis en mijlpalen in onze geschiedenis zijn er vlaginstructies van de Rijksoverheid. Naast die vlaginstructie hebben wij de vrijheid om de vlag te hijsen of halfstok te hangen bij gebeurtenissen die impact hebben op de samenleving. Per keer bekijkt het college wat in die situatie de juiste vorm is. Dat is zoeken, maar we werken toe naar een consistente lijn. Voor ons staat voorop dat we begaan zijn met het lot van slachtoffers van rampen en conflicten. Dat is waarom wij de Nederlandse vlag als symbool inzetten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

geanonimiseerd

~~N. Meijer~~
burgemeester

Van: Bert Schaap

Verzonden: donderdag 12 oktober 2023 11:56

Aan: Veenstra, Jan <j.veenstra@huizen.nl>

Onderwerp: Vragen over het niet hijsen van de Israelische vlag na de inval van afgelopen zaterdag

Geacht college

Transparant Huizen wil het college vragen waarom na de inval van hamas in Israel niet de Israelische vlag gehesen werd

voor allerlei andere doelgroepen wordt wel een vlag gehesen , in deze zou de gemeente Huizen een duidelijk statement kunnen maken

graag zouden wij antwoord van u willen hebben voor de vergadering ABM van aankomende donderdag

Met vriendelijke groet

Bert Schaap

Transparant Huizen