

**Van:** geanonimiseerd

**Verzonden:** maandag 17 juni 2024 21:17

**Aan:** Gemeenteraad

**Onderwerp:** Regulier Onderwijs bij Elan Primair

Geachte dames en heren,

Ik ben geanonimiseerd, woon in Hilversum, en mijn jongste dochter gaat nu naar Elan Primair. Eindelijk.

Na 2 jaar moeizaam tot nauwelijks onderwijs eindelijk de juiste plek voor een jong kind met haar specialen eigenschappen.

Ik realiseer me dat het nieuws dat ik vandaag in de krant lees, slechts een hele korte weergave is van de werkelijkheid.

En waarschijnlijk is er door u tot nu toe alleen geïnformeerd.

En ik realiseer me ook dat uw mailbox nu al volzit met xenofobe mail van mensen die niet eens betrokken zijn behalve dat ze misschien ergens in t Gooi wonen. U zult nu al via social media veel bagger over u heen krijgen van mensen die andere kleur en cultuur haten. Wij niet.

Toch wil ik u vertellen hoe een ouder als ik, en ouders zoals mijn vrouw en ik, hiervan kan schrikken. Ten eerste dat dit zomaar even in een kort bericht in de krant wordt uitgemeten. Zonder context. Zwakgebod van diegene die dit heeft gelekt naar de krant.

Ten tweede dat dit niets met de religieuze grondslag van de nieuwe school te maken heeft. Wij zijn voor iedereen, en dan bedoel ik ook voor iedereen die een manier zoekt gelukkig te zijn. Ik ben geen nationalist.

Maar de islamitische school is voor regulier onderwijs. Dat betekent uiteindelijk grote(re) klassen. Meer en veel lawaai. Misschien niet meteen maar uiteindelijk wel. En voor ons kind en de kinderen op Elan Primair is beetje lawaai al heel veel lawaai. Misschien niet meteen maar uiteindelijk wel.

En ons kind, de anderen kinderen, zij kunnen allemaal niet functioneren op een reguliere school.

Weet u dat bijvoorbeeld alle stoelpoten bij Elan Primair een kapotte tennisbal hebben waar de poot insteekt. Om elk geluid tegen te gaan.

Weet u dat er dus een goede reden is dat de klassen klein zijn. Niet alleen voor individueel onderwijs, maar weer vanwege het geluid.

Ik kan u niet dwingen, en nogmaals samenleven is moeilijk, zeker als u beslissingen moet nemen die of voor de een en dan misschien tegen de ander zijn, of andersom, maar als wij andere mogelijkheden voor ons kind hadden zeer regelmatig naar school te gaan, waren we waarschijnlijk dichter bij huis gaan zoeken. Als onze dochter geconfronteerd wordt met de dagelijkse omgang, geluiden, groottes, buitenspeelgroepen van een regulier onderwijs omvang, zit zij binnen de kortste keren weer thuis. Dat is ondraaglijk voor ons.

Ik wens te benadrukken dat mijn mail geen enkele xenofobe grondslag heeft, nog dat ik tegen een islamitische school ben.

Bij mij in de straat is iedereen welkom. Bij ons thuis ook.

En misschien kijkt u ook hoe het kan dat dit nieuws zo plompverloren in de krant komt, zonder al te veel context, zonder de mogelijke primaire consequenties, en na 2 of 3 jaar.

Maar kinderen met de uitdagingen als die mijn dochter heeft samenbrengen in een gebouw, een omgeving van reguliere drukte en geluid is oneerlijk haar tegenover.

De conclusie dat Elan Primair nog voldoende plek open heeft is dus geen goede conclusie voor het onderwijs dat er nu aangeboden wordt. Dan zouden namelijk meer ouders al wij voor deze school gekozen hebben, maar het aantal aannames elk jaar is voor een goede reden laag.

Ik wens u heel veel geluk en gezondheid. En wijsheid.

Beste groeten,  
geanonimiseerd