

Van: geanonimiseerd

Verzonden: zondag 4 februari 2024 18:52

Aan: griffie <griffie@huizen.nl>

Onderwerp: Aftreden voorzitter 4 mei comité

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college van b en w,

Tijdens de 4 mei vergadering van 9 januari jl. heb ik m'n mede comitéleden laten weten dat de 4 mei herdenking van 2024 mijn laatste als voorzitter zal zijn en dat ik per 5 mei 2024 zal aftreden. Met deze mail stel ik ook de gemeente Huizen hiervan op de hoogte.

Ik heb besloten te stoppen omdat ik nog altijd niet weet wat ik moet zeggen als iemand me vraagt waarom we de Huizer oorlogsslachtoffers nog altijd herdenken op een plein vernoemd naar iemand die in de jaren 30 lid van de nazi partij was en hier vervolgens altijd over gelogen heeft. Mijn verzoek om de naam van het Prins Bernhard plein te wijzigen in die van een Huizer verzetsheld of desnoods in Plein 40-45 is helaas verworpen. De argumentatie van het college van b en w is als volgt:

'Het besluit over het wijzigen van deze straatnaam zou daarom niet enkel een lokale aangelegenheid moeten zijn, maar moet worden overgelaten aan een breder maatschappelijk debat. In dat kader is het niet aan het college om op dit moment een historisch oordeel te geven over leden van het Koninklijk Huis.'

Ik heb me verbaasd over deze extreem slappe gemeentelijke reactie die lafjes wijst naar de rijksoverheid voor een besluit over een lokaal pleintje en naar een breder maatschappelijk debat dat nooit gevoerd zal worden omdat , demissionair minister president Rutte destijds al heeft laten weten dat een dergelijk onderzoek er niet zal komen omdat alles wat we over Bernhard moeten weten is verschenen in drie uitstekende biografieën van achtereenvolgens Annejet van der Zijl, Gerard Aalders en Dik van der Meulen. Maar ook de navolgende zinsnede deed me de wenkbrauwen fronsen:

'Het college is van mening dat de discussie rond Prins Bernhard dient te worden geplaatst binnen de context van zijn volledige leven en zijn rol als prins in Nederland.'

Het zou te makkelijk zijn om als reactie hierop een volzin te construeren waarin de woorden leugenachtig, echtbreken, buitenechtelijke kinderen, omkoping en steekpenningen om voorrang strijden.

Nu dit van mijn hart is wil ik wel onderstrepen dat ik met veel trots en voldoening terugkijk op de afgelopen 12,5 jaar. In 2011 ben ik als lid binnengekomen bij het 4 Mei Comité. Na de herdenking van 2012 ben ik voorzitter geworden. Vanaf dat moment zijn we samen de herdenking een andere vorm gaan geven. Zo hebben we het naar de moderne tijd gebracht. Geen herdenkingsdienst meer met een streng religieuze inslag, maar een bijeenkomst voor iedereen met emotionele verhalen, mooie eigentijdse muziek, gedichten van kinderen en indringende interviews. Deze werden eerst afgenomen door Maartje van Weegen en sinds 2023 door Annemiek Schrijver. Door deze nieuwe invulling hebben we de belangstelling voor de 4 mei-herdenking enorm zien toenemen.

Trots ben ik op de introductie van de 'gezichten'. Sinds 2013 geven we de in steen gebeitelde namen op het monument weer een 'gezicht'. Dit hebben we gedaan door de oorlogs,- en familiegeschiedenis van meer dan 20 slachtoffers grondig uit te zoeken. Mijn onbetwiste favoriet is het aangrijpende verhaal van Coby Brands-Boerhout. Zij zat als meisje met haar moeder in een Jappenkamp op Sumatra. Ze beschrijft in 2016 dat de voedselsituatie in het kamp steeds slechter en hun persoonlijke ruimte steeds kleiner wordt, tot deze is teruggebracht tot de afmeting van een handdoek en moeder en dochter elkaar 's nachts moeten vasthouden. Op een dag wordt Coby wakker in de armen van haar overleden moeder. Hoe het dan maar eens droog.

Met veel plezier denk ik terug aan de herinrichting van het monument in 2018 met voormalig wethouder Gerrit Pas. Ik mocht meedenken over een nieuwe inrichting van het monument. Dit resulteerde erin dat de namentafels aan weerszijden van het monument weggehaald werden en dat er mooie zwarte naamsteentjes voor het monument werden geplaatst. Marijke Terlouw en ik hebben grondig onderzoek gedaan naar namen van nieuwe Huizer getroffen. Zij heeft naar Joodse slachtoffers gezocht en ik naar onbekende militairen en burgerslachtoffers. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van 45 naar 99 oorlogsgetroffenen.

De corona-periode zorgde voor een nieuwe uitdaging. Omdat we niet 'live' konden herdenken heb ik in 2020 en in 2021 twee korte documentaires gemaakt. Deze zijn nog altijd op Youtube terug te kijken.

Ik hecht eraan te vermelden dat ik al die jaren heel plezierig en constructief heb samengewerkt met achtereenvolgens de burgemeesters Hertog, Heldoorn en Meijer. En natuurlijk dank ik Anita Müller, wiens geweldige werk niet onvermeld mag blijven. Met een gerust hart draag ik mijn werkzaamheden over aan mijn

opvolger. We hebben een mooie basis neergezet voor de 4 mei herdenking in Huizen maar nu is het tijd voor iemand anders.

Met vriendelijke groet,

Hein Hoffmann
Voorzitter 4 mei comité