

**Van:** geanonimiseerd

**Verzonden:** donderdag 27 juni 2024 20:48:58

**Aan:** griffie <[griffie@huizen.nl](mailto:griffie@huizen.nl)>

**Onderwerp:** De Robijn in gebouw Elan Primair

T.a.v. de Raadsleden,

Geacht raads lid,

Ik stuur u deze brief naar aanleiding van de berichtgeving over de vestiging van de school Robijn in het gebouw van Elan Primair per 1 augustus 2025.

Dit is een erg slecht en ondoordacht plan. Dit reden dat ik dit zeg is dat Elan Primair juist precies de ondersteuning, rust en veiligheid geeft die kinderen op het Autisme spectrum (ASS) nodig hebben. Kinderen komen hier niet zomaar terecht en hebben vaak een lang en moeilijk traject achter de rug. Zo ook wij met onze zoon die sinds kort op Elan Primair zit. Hij heeft bijna zes maanden thuisgezet en omdat het op de reguliere school waar hij zat niet meer ging. Ik zal de details achterwege laten maar een kind van tien jaar oud zes maanden thuis met een trauma van alles wat er op school is gebeurd (diagnose PTSS is gesteld) is heel erg zwaar.

Kinderen die niet goed meekomen en thuis komen te zitten kost enorm veel energie en vooral tijd & geld van de hulpverleners. Elan Primair heeft voor onze zoon ervoor gezorgd dat hij weer 100% mee kan komen, geen therapieën meer nodig heeft en naar alle waarschijnlijkheid over een jaar naar VWO kan gaan (z'n cijfers waren altijd goed). Hij is opgebloeid, heeft weer zelfvertrouwen en is z'n boosheid en onmacht kwijt.

De rust die er nu heerst is een van de belangrijkste punten voor mijn zoon. Voor degenen die zich hebben ingelezen in ASS zullen dit goed begrijpen. En dan ook begrijpen dat het samenvoegen van Robijn enorme onrust zal opleveren en dit voor vele kinderen niet te trekken is.

Het zullen twee totaal verschillende werelden zijn die samenkomen in 1 gebouw. Er is een reden dat kinderen naar een Islamitische school gaan en niet naar regulier onderwijs. Om deze samen te voegen met de meest kwetsbare kinderen is echt een heel erg slecht plan en zal negatieve gevolgen voor de kinderen van Elan Primair en de ouders krijgen. En begrijp me niet verkeerd, ik praat hier niet over enige negatieve kijk op de Islam en moslims. Ik heb zelf 8 jaar met veel plezier in het Midden-Oosten gewoond en heb een aantal moslims als vrienden. Van hun en van mijn tijd in het Midden-Oosten weet ik echter ook hoe er door sommigen wordt gekeken naar kinderen die "anders" zijn. Ik heb zelf op scholen vrijwilligerswerk gedaan en deze scholen (met kinderen met allerlei soorten beperkingen) bestonden van de gratie van vrijwilligers & donaties en ver buiten het zicht van de woonomgeving.

Hopelijk kunt u de plannen wijzigen en een betere oplossing vinden. Er zullen genoeg andere oplossingen zijn en weet dat de gemeente Huizen veel panden vrij heeft staan die voor grote bedrijven gepland waren.

Met vriendelijke groeten,

geanonimiseerd