

Huizen, 28 juni 2024

Betreft: Bezwaar tegen voornemen om een Islamitische school te vestigen

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze brief willen wij onze diepe onvrede uiten over het voornemen om een Islamitische school met circa 200 kinderen in het gebouw van de school van onze zoon te vestigen.

Wij begrijpen werkelijk niet hoe iemand op het idee komt om zo'n pilot te willen uitvoeren in een school waar voornamelijk autistische kinderen zitten. Alleen al het idee dat er straks wellicht 200 extra kinderen op school komen, heeft onze zoon weken van slag gebracht. Het is algemeen bekend dat autistische kinderen moeite hebben met het verwerken van prikkels. Alleen de reis naar school gebeurt vaak met een koptelefoon op, om ervoor te zorgen dat hij niet overprikkeld aankomt.

Wij hebben vijf jaar gezocht naar een geschikte plek voor onze zoon. Op alle voorgaande scholen werd hij bestempeld als 'probleemkind'. Iedere dag dat wij hem naar school brachten, was het in spanning afwachten of we niet zouden worden gebeld met het verzoek hem op te halen vanwege een incident. Dit lag niet aan hem, maar aan het gebrek aan goede begeleiding. We hebben talloze psychologen en hulpverleners bezocht en ons een weg gebaad door een falend systeem. Pas toen de diagnose autisme werd gesteld, kon onze zoon geholpen worden met passend onderwijs. Zo werkt het helaas in Nederland.

Als dit besluit doorgang vindt, kan ik u verzekeren dat dit het einde betekent voor onze zoon. En niet alleen voor onze zoon. Voor alle kinderen die op de school zitten. Dit klinkt misschien ernstig, maar anders kan ik het niet verwoorden. In de wandelgangen wordt er gesproken over discriminatie als je tegen dit voorstel stemt, echter zien wij het al discriminatie tegen autistische kinderen om überhaupt met zo'n voorstel te komen.

Daarom vraag ik u dringend om het voornemen van tafel te vegen. Doe dit alstublieft op een school waar geen kwetsbare kinderen met speciale gedragskenmerken zitten. Daar zijn er genoeg van in de regio.

Met vriendelijke groet,

geanonimiseerd, moeder van geanonimiseerd die eindelijk zin heeft in het leven en met plezier naar school gaat.