

Van: geanonimiseerd

Verzonden: maandag 19 augustus 2024 16:26

Aan: Gemeenteraad

Onderwerp: hoe loopt het af..?

Twente, ma 19 - 08 - 24

Geachte Noordhollanders in publieke dienst,

Hopelijk maakt u het wel en hebt u weer zin in uw werk.

In de bijlage verzoeken aan te treffen een Manifest aan de elite - niet vertrouwelijk - dat gaat over aardse zaken en is omlijst door een gerichte eindtijdvisie.

Aantal blz 21

Dit Manifest, dat ik met zorg heb geschreven, is bestemd voor uw elite-bestuurders. Het zal hun blik verruimen, geloof ik.

> Verzoeken daarom dit bericht plus bijlage door te sturen naar :
uw B & W en gemeenteraadsleden

Dank u wel voor het doorzenden en nog een prettige tijd

Groet

geanonimiseerd

Zeer geachte elite van Nederland,

Hierbij prijs ik u voor de inzet voor ons land en voor het bedrijf of de instelling

Waar u voor werkt. Ik acht u hoog en uw werk is onmisbaar voor een goed reilen

En zeilen van ons land. Ik ben niet tegen u, maar voor u.

Het volk is u dank verschuldigd.

Ik geloof niet in complot-theorieën en samenzweringsfantasieën.

Ik ga uit van de harde werkelijkheid. Hoe staat ons land ervoor..?

Voordat we op die vraag antwoord geven, wil ik eerst even kijken naar een

Somber toekomstscenario.

Aan het einde van de eeuw, als het tegenzit, is west-en noord-Nederland onbewoonbaar.

Het zeewater zal via het Noordzeekanaal, de Nieuwe Waterweg, de Hondsbosse Zeewering,

Het Lauwersoog en de Westerschelde ons lage land binnendringen.

Dan zit er niets anders op dan te verhuizen naar de randen van het land die hoger gelegen

Liggen. Of om te vertrekken naar gebieden buiten ons land.

Dat is geen prettige constatering. Maar de laatste maanden konden we zien hoe de vele

Regen al een bedreiging vormden voor de steden langs de Ijssel en het Ijsselmeer.

Water uit het Ijsselmeer kon tijdelijk niet worden geloosd op de Waddenzee. Westenwinden

Hadden het peil van de Waddenzee opgestuwd. Met problemen voor de aanliggende plaatsen

En de steden langs de Ijssel dus.

Maar vóór die tijd zal er nog iets heel anders gebeuren,

Namelijk het is onontkoombaar dat de Derde Wereldoorlog zal uitbreken, en de oordelen G-ds

over de hele wereld zullen komen, zoals het laatste bijbelboek voorspelt.

Dit is nogal een heftige binnenkomer, dat besef ik.

Futurologen buigen zich over de toekomst en schetsen beelden, maar alleen de bijbel vertelt hoe het werkelijk zal toegaan.

U bent daar misschien heel sceptisch over, dat ik de bijbel erbij haal. Dat is toch een achterhaald

Boek vol mythen en legenden, werpt u misschien tegen. Daar hadden vroegere generaties houvast

Aan, maar de huidige generatie vertrouwt op de wetenschap. En de wetenschap heeft in de 19^e eeuw reeds het scheppingsverhaal ontkracht en er de evolutietheorie voor in de plaats gesteld.

De meeste westerlingen althans geloven niet in een schepping die in zes dagen is voltooid,

Zoals het eerste bijbelboek leert. En ze zijn ook sceptisch over de zondvloed die de hele

Toenmalige wereld heeft verzwolgen. Toch zijn er ook bronnen naast de bijbel, zoals het

Gilgamesj epos en vele verhalen uit de oertijd van alle continenten die van de vloed gewagen.

Heel ver het land in zijn fossielen van zeezezens, zoals schelpen en vissen gevonden.

Die zijn er verspreid over de hele aarde te vinden, ook duizenden kilometers van de oceanen, diep

Het binnenland in. Dat geeft toch te denken. Volgens mij is Noach een historisch figuur die in de

Ark de vloed trotseerde en bij de berg Ararat in Oost-Turkije weer voet aan de inmiddels opgedroogde aarde zette. Er zijn getuigenissen uit de 20^e eeuw dat restanten van de ark nog

Op die berg liggen. Het is daar al langere tijd een omstreden gebied, dichtbij Iran, waardoor

Expedities vaak geen vergunning krijgen nader onderzoek te doen.

En neem nu het volk Israël. Al rond het jaar 1900 voor Christus is dat volk aan zijn stamvader gekomen,

Abraham. Na de ballingschap, waarin de joden ruim tweeduizend, en deels 2 1/2 duizend jaar leefden, zijn de joden halverwege de 19^e eeuw weer begonnen hun land op te zoeken en op te

Bouwen. Dat is geen enkel ander volk gelukt, om na zo lange tijd verspreid te zijn geweest, te overleven

Als volkseenheid en weer een nationaal bestaan op te bouwen. Ook de taal, het Hebreeuws, is uit de as weer tot leven gekomen. Ook dat is nergens anders vertoond. Dit zijn harde bewijzen dat de verhalen

Uit het Oude Testament geen sprookjes zijn, maar harde geschiedenis is van het joodse volk en

Omliggende volken.

Ook de opstanding van Jezus is ongekennd. Weinig mensen zijn uit de doden opgestaan, maar

Jezus speelde het klaar, door een machtig goddelijk ingrijpen. Vandaag de dag zijn er twee

Miljard wereldbewoners volgeling van deze Jezus. Dat is toch iets om over na te denken.

Dan heb je nog de koran. Maar dat is een slap aftreksel van de oude bijbelse geschiedenissen,

Verdraaid en verhaspeld. Toch wordt ook in de koran Jezus als een groot profeet gezien.

Mohammed was bij zijn sterven niet zeker waar hij na de dood naar toe zou gaan, zo valt te lezen in de koran. Ik heb de hele koran gelezen. Maar Jezus wist dat hij naar zijn Vader zou gaan. De bijbel is dus niet zo'n gek boek als sommigen beweren, maar een document dat het ontstaan in het paradijs van de mensen en het overleven na de zondvloed precies beschrijft.

Daar is ook veel onderzoek naar gedaan, in het kader van de bijbelse wetenschappen.

Ik wil zo laten zien dat de bijbel ook over het einde van het menselijk leven op aarde schrijft.

Dat is best boeiend. Komt er een derde wereldoorlog..? (Ja, zeg ik.)

Worden atoomwapens ingezet..? (Ook dat zal het geval zijn, zeg ik de bijbel na.)

Die dreiging is een stuk acuter dan de ineenstorting van de natuur en het milieu.

Over natuur en milieu maakt men zich wereldwijd momenteel heel druk.

Maar G-d zal de mensen verderven die de aarde verderven, staat in het laatste bijbelboek.

De lui, die meer op winst dan op milieu of gezondheid van werknemers en bewoners letten, krijgen daarvoor dus de rekening gepresenteerd.

Dan wil ik het nu hebben over geloofsvervolging.

Wist u dat elke vijf minuten een christen om zijn geloof wordt gedood..?

Duizenden laten elke maand het leven omdat ze hun mond niet houden over Jezus.

Ook de beulen en vervolgers van hen zullen een zwaar oordeel tegemoet zien.

Er is goed en er is kwaad in deze wereld. De duivel is de rechtmatige heerser van deze wereld

En de eigenaar van elke ziel die zich nog niet aan Jezus gewonnen heeft gegeven.

Denk daar maar eens over na. Deze wereld is verre van ideaal, maar loopt op zijn laatste benen.

Het hoopvolle nieuws is dat er een duizendjarig vreedrijk zal aanbreken als deze aarde is

Schoongeveegd en alle boze en verstokte mensen zijn opgeruimd.

Van dat komende vreedrijk zal Jezus de zichtbare koning zijn. Hij zal tronen in Jeruzalem.

Dat heeft geen enkele futuroloog tot nu toe voorspeld, maar het staat uitgebreid in de bijbel.

Goed, na deze inleiding, waar u misschien uw schouders over ophaalt, maar die misschien toch

Stof tot nadenken biedt, is het tijd om onze blik te werpen op de huidige toestand van het land.

Dan zitten we midden in de formatie, ten tijde dat ik dit schrijf. Ronald Plasterk (leeftijd) doet Zijn uiterste best vier partijen met elkaar te laten samenwerken. Ik zal maar meteen bekennen Dat ik dit keer niet op een christelijke partij heb gestemd, maar op de PVV. Nu huivert u misschien, Maar ik wil de politicus een hart onder de riem steken die al meer dan 20 jaar zwaar beveiligd wordt Omdat islamitische haters hem willen doden. Wat ik aan Wilders wat minder vind is zijn ongepolijste Taalgebruik. Zo heeft hij Sigrid Kaag, destijds minister van Financiën, een heks genoemd.

Ik vind dat een politicus onwaardig. En hij heeft zijn begroting niet gedekt, nog een minpunt.

En wat ik hem ook niet zie doen is de migratie sterk verminderen. Asielzoekers zullen blijven komen,

Ook al worden het er misschien wat minder als we grenscontroles weer invoeren. Maar dat laatste mag niet van Brussel, volgens het Schengen-verdrag.

Arbeids- en kennismigranten zullen ook blijven komen, die groepen hebben we gewoon veel te hard nodig.

Nu zit hij aan tafel met Pieter Omtzigt, Caroline van der Plas

En Dilan Yesilgöz. Ik betwijfel of ze samen tot een coalitie kunnen komen. En als er al een kabinet

Uit voortkomt, zie ik dat niet lang standhouden. Dat heeft er mee te maken dat de PVV en ook de BBB

En misschien ook de NSC domweg de capabele mensen missen om de ministerposten te vervullen.

Wilders als premier is ook een vraagteken, omdat hij door velen niet gepruimd wordt. Toen ik PVV

Stemde, voorzag ik niet dat zij de grootste zouden worden. Dat had ik niet voor ogen en is eigenlijk,

Gezien het landsbelang, ongewenst. Wilders kan het beste zijn tweede kamer-fractie blijven

aanvoeren. Ik zie het er nog van komen dat PvdA-Groen Links en de VVD een coalitie gaan vormen.

Frans Timmermans lijkt me een uitstekende premier.

Laatste nieuws : Pieter Omtzigt stapt uit de formatiegesprekken. Daar heb je het al.

Tot zover politiek Den Haag. Volgende onderwerp...

De seksualisering van het jonge schoolkind.

De laatste paar jaar is er een verontrustende ontwikkeling gaande. De inspectie van het onderwijs

Valt scholen binnen, om, gesteund door de Rutgers stichting en het COC, het schoolkind te

Seksualiseren. En dat begint al heel vroeg, vanaf het vierde jaar reeds. Vragen worden gesteld als :

Wat zijn dit voor geslachtsdelen, als ze plaatjes laten zien. Val je op jongens of op meisjes..?

Wist je dat je kunt wisselen van geslacht..? Wist je dat homo zijn ok is en dat je nu al kunt

Ontdekken of jij dat bent...? Op de basisschool leren ze al over zelfbevrediging..!

Ik vind dit stuitend. Ik ben van 1952 en op de middelbare school kregen we één uur in totaal les met de

Titel : seksuele voorlichting. Dat was wellicht wat weinig. Maar de overtrokken aandacht die transgender en aanverwante onderwerpen nu krijgen in de klas, zowel op openbare scholen als

Op Scholen op bijzondere grondslag, is afwijkend. Het brengt kinderen in de war.

Het is daarom niet te verwonderen dat andere werelddelen en machtsblokken, zoals Afrika,

Het Middenoosten, Rusland en China, afstand nemen van de ideologie van het westen.

Zij willen niet met dezelfde bacil besmet worden die in onze samenleving rondwaart.

Hongarije verzet zich ook. Dan maar wat minder democratie en rechtsstaat, klinkt het.

Maar wij houden onze samenlevingen vrij van dit soort vuiligheid.

Nu wil ik niet zeggen dat homo zijn en transgender zijn vuil is. Ze mogen er zijn en ze hebben

Hun plaats. Het is gelukkig niet meer zo zoals vroeger toen ze hevig gediscrimineerd werden.

Maar het opstoken van deze geaardheden en het dwingend willen opleggen en het ernaartoe praten is verwerpelijk.

Heteroseksualiteit moet de norm blijven, ter wille van het krijgen van kinderen onder andere.

Zo denk ik erover. Als je XX chromosomen hebt, en dus een plasser, dan ben je een man.

Heb je XY chromosomen en geen plasser, dan ben je een vrouw. Daartussen zit niet veel.

Non-binair heet dat meen ik, als je man noch vrouw bent. Geslachtsloos in onze taal.

Dat is niet prettig om mee te zitten, dat beseft ik. Maar kijk toch maar waar je het meest

Op lijkt en ga ervoor, man of vrouw.

Volgende onderwerp. De verruwing van de samenleving. Ik las dat drie kwart van de burgemeesters

Het laatste jaar is bedreigd of aangevallen zelfs. Ambulance personeel en brandweerlieden worden

Met vuurwerk bekogeld of weggeduwd bij het uitvoeren van hun taken.

Politieagenten lopen gehoorschade op door de vuurpijlen die op hen afgeschoten worden.

Automobilisten rijden door als ze een voetganger of fietser hebben geraakt.

Kamerleden en ministers krijgen op sociale media de volle laag. Het is zo erg dat ze niet

Meer op de sociale platforms willen verkeren.

Dit alles noem je verruwing van de samenleving. De bijbel zegt al dat in de laatste dagen

De liefde zal verkillen. Uit het rijk der duisternis komen talloze demonen tevoorschijn die
Op aarde zich roeren en de mensen tegen elkaar opzetten, zonder dat ze dat in de gaten hebben.
Drugsbendes nemen hele stadswijken, steden ja landen over en dreigen en moorden links en rechts.
Ze worden geïnspireerd door de boze, net als de meeste criminelen.

Vaak, als je in je jeugd te weinig liefde of stabiliteit hebt gekend, sta je extra open voor demonen die
je liefde, broederschap, macht, rijkdom en vervulling van je begeerten beloven. Als je maar meedoet.
Je wilt bij een groep horen, ook al word je dan gezocht door de politie.

Heer, bewaar ons voor de slechte mensen. Help ons een nuttige en welopgevoede burger te zijn en
Te blijven.

Als elitair persoon van NI, bent u wel eens bedreigd of beschimpt..? Zo ja dan was dat onterecht

En pijnlijk. Uit de riolen van het land kruipen als ratten minderwaardige lieden omhoog die op

De sociale media anoniem gore dingen zeggen, ongestraft. Zij zullen hun loon krijgen.

Ja, het is zelfs een bewijs dat u op de goede weg bent als u kritiek en jaloezie ontmoet.

Ga onverdroten verder met het goede waar u mee bezig bent. Een Fries spreekwoord zegt al

Dat je je gang moet blijven gaan en de mensen maar moet laten praten. Het is toch nooit goed.

Soms ben je weer te weinig duurzaam, dan ben je weer een potverteerder, dan durf je geen uitgaven

Te doen, dan ben je weer te netjes en te groen bezig, het is nooit goed, trek u er niet teveel van aan,

Zou ik willen adviseren.

U hebt natuurlijk wel adviezen en stimulansen nodig, maar u bent mans genoeg daar een keuze

Uit te maken.

Eet en slaap goed en rust bijtijds. Onderhoud het contact met je geliefden en

Kijk niet teveel televisie of films of apps. Dat stoort het contact met je naasten en gaat af van je rust
en je bespiegeling

Die je ook nodig hebt om te weten waar je staat in dit leven.

Sommige leiders nemen eens per week of per maand of hoe vaak dan ook

Een avondje apart om alle dingen eens op een rijtje te zetten en te overdenken.

Dat kan ook met een wandeling in het groen.

Zo, dat is weer gezegd.

Nu is het tijd te zien wat de bijbel zegt over het einde der tijden, zoals ik heb beloofd.

De bijbel is het enige gezaghebbende boek dat expliciete uitspraken doet over het einde Van deze wereld. Nu is die al vaak voorspeld en sommigen denken dat we nog duizenden jaren Kunnen voortleven als ras. In zekere zin is dat juist, maar niet op de manier waarop het nu gaat. U zult het toch wel met me eens zijn dat duizenden jaren oorlog, ziekte, hongersnoden, droogtes En overstromingen, aardbevingen en epidemieën niet aantrekkelijk zijn.

Het goede nieuws is dat dat inderdaad niet gaat gebeuren en daarover straks meer. Maar de wereld in deze vorm komt

Piepend en krakend tot stilstand, met een hoop rumoer.

Dan is er nog wat in 2 Timoteüs 3 staat:

‘Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God.’

Welnu, u kent allemaal wel van dit soort mensen. Dat zullen er in de komende jaren alleen maar meer worden. Ja mensen, we leven in het laatste der dagen, aan het einde van de tijd.

Maar ik wil geen paniek zaaien. We zullen kalm en vroom uitzien naar een Nieuwe Wereld, waarin Gerechtigheid heerst, geen oorlog meer wordt geleerd, en waar we vanuit Jeruzalem wijs en kundig worden bestuurd. Mensen zullen zo oud worden als bomen. De duivel is dan voor duizend jaar gebonden, dus die kan de vrede en welvaart en gezondheid niet verpesten of teniet doen.

Demonen hoeven niet meer uitgedreven te worden, denk ik, die zullen het aardse oppervlak hebben verlaten. De engelen in de hemel zullen blij zijn met de voorbeeldige gang van zaken op aarde.

Deze toestand noemen we het duizendjarig vrederijk. Die zal worden ingeluid door de terugkomst Van Jezus Christus. Dit klinkt u wellicht in de oren als de boodschap van Jehova's getuigen.

Daar kan ik niet zoveel aandoen. Zij kijken ook uit naar een nieuwe wereld, maar slaan hier en daar de plank mis bij het invullen van de details. En details zijn belangrijk.

Zo geloven ze dat zij de uitverkoren groep van 144.000 mensen zijn die dan de aarde zullen doorkruisen. Maar de bijbel leert toch duidelijk dat dat joden zullen zijn.

Daarom is het goed zuinig te zijn met joden, want zij gaan ons straks helpen regeren..

Ze zijn niet voor niets het uitverkoren volk. Dat weet de duivel ook en die doet er door middel van boze mensen en regimes van alles aan om de joden uit te schakelen.

Daar mogen we onze ogen niet voor sluiten. De joden zijn natuurlijk geen lieverdjes. Het leed dat ze deze dagen (okt23-mrt24) in Gaza aanrichten, is onbeschrijflijk en gaat mijns inziens veel te ver.

Als ik dit schrijf zijn er al 27.000 slachtoffers, hamas en burgers, gevallen bij de bombardementen en beschietingen van de Israëli's. Dat is wel een hele zware straf voor het drama van 7 oktober 2023.

Maar wie ben ik om daar een oordeel over te hebben..? De halve wereld denkt het beter te weten dan het Israëli's kabinet. Door de eeuwen heen zijn de joden verguisd en onder de voet gelopen. Eindelijk hebben ze nu een eigen land en de halve wereld weet het weer beter wat er gebeuren moet.

De joden doen wat ze goed vinden, wat in hun ogen past en zij vinden dat het buitenland zich daar niet mee moet bemoeien, een enkeling uitgezonderd. Er zaten juist veel vredesactivisten onder de slachtoffers van 7 oktober.

Wrang, dat juist zij moesten sterven. Hun dood bewijst dat vrede stichten met een onverzoenlijke vijand onmogelijk is. Die kun je alleen door middel van oorlog van je afhouden, is het parool.

Israël is maar een klein landje en strategisch niet gemakkelijk te verdedigen.

De Palestijnen kunnen kiezen uit twintig of dertig moslimlanden die hen zouden kunnen herbergen.

Zouden kunnen, zeg ik, want in Libanon en Jordanië hebben ze er al hun bekomst van gekregen.

Daarvoor moeten we teruggaan naar de twintigste eeuw. Dat doen we nu nog even niet, misschien verderop in dit betoog. Ook Egypte hoeft de Palestijnen niet, want die willen geen onrust. Ze hebben al genoeg te stellen met de moslim broederschap, waarvan de leiders in de cel zitten.

Moslimlanden belijden hun solidariteit met de Palestijnse broeders, maar geven weinig aan de UNWRA, de vluchtelingentak van de VN voor de Palestijnen, en nemen al helemaal geen Palestijnse vluchtelingen en burgers op. Nou ja, in Jordanië en Libanon zijn vluchtelingenkampen. Maar het is toch gek dat ze 75 jaar na de Onafhankelijkheidsoorlog van 1947-1949 nog steeds geen fatsoenlijke huisvesting voor deze mensen hebben geregeld. Laat ze maar in de kampen zitten, als een vorm van aanklacht tegen Israël dat ze destijds verdreven heeft, althans hun grootouders. Zo denken ze.

Zo, dat was een hele uitweiding over Israël en de Palestijnen.

Wist je dat de joden al vierduizend jaar een eigen stam en volk zijn en de Palestijnen pas sinds de jaren zestig van de vorige eeuw..? De naam Palestina is oud, dat is waar, maar over een Palestijns volk werd voorheen nooit gerept. Dat bestond ook niet, evenmin een Palestijnse hoofdstad bijv of een Palestijnse munt.

In de 20^e eeuw had je het Palestijns orkest en Palestijnse instellingen, maar dat betrof joden..!

Pas in 1948 werd de naam Israël officieel de landsnaam.

In de jaren zestig werd de Palestijnse bevrijdingsorganisatie opgericht en in 1969 kwam ene Jasser Arafat aan het hoofd daarvan te staan, een flink aantal jaren. Tot aan zijn dood in 2004 bleef hij voorzitter ervan. De politieke tak heette EL Fatah. Pas sinds die dagen, de jaren zestig, wordt er gewerkt aan een Palestijnse identiteit. De Arabieren die de honderd jaar daarvoor naar Israël emigreerden,

En dat is meer dan 90 % van het huidige aantal Arabieren, kwamen uit alle hoeken en gaten van de Israël omringende staten. Ze werden aangetrokken door de ontwikkeling en welvaart die de eerste joden brachten, tussen 1850 en 1948. Ze ontvluchtten de armoede en werkloosheid in hun thuislanden. Nu zouden we ze economische vluchtelingen noemen, gelukszoekers zo u wilt.

Een eeuwenoude Palestijnse cultuur bestond niet, op wat bedoeïenen na. Als je ze een eigen staat zou geven, zou dat een broeinest worden van haat tegen de joodse staat, net als Gaza nu.

En Israël is al zo slecht te verdedigen. Voor een Palestijnse staat is daarom geen plaats. Dat is in feite Jordanië (10 milj.) al. Ik meen dat 50% of meer van de bevolking daar Palestijns is. In de hoofdstad Amman (1,5 milj) is drie kwart Palestijn, met meestal goede posities in bestuur, bedrijfsleven en wetenschap.

Jordanië is ook het enige Arabische land dat de Palestijnen volledige burgerrechten geeft.

Allemaal redenen genoeg om Jordanië uit te roepen tot het thuisland van de Palestijnen.

Overigens, de Arabieren in Israël die de joden goed gezind zijn en met hen samenwerken, willen allemaal graag Israëliisch staatsburger worden. Zo slecht kunnen de joden dan niet voor hen zijn.

Samenwerking biedt aan allen voordelen en economische groei. Haat leidt tot armoede en oorlog.

In de Arabische schoolboeken, die door de EU en de VS worden medegefinancierd, wordt de haat tegen de joden er met de paplepel ingegoten. Ook in Arabische kranten en bij culturele manifestaties en in de media moet de jood het ontgelden als zijnde het ultieme kwaad. Het is triest, kinderen worden militair getraind en tunnels gegraven, allemaal met westers geld. En zelfmoordacties tegen joden worden aangemoedigd. De daders zouden in het paradijs komen en de achterblijvers krijgen een riant uitkering.

De joden klagen wel : de moslims betwisten ons de aarde, en de christenen betwisten ons de hemel.

Daar zit veel waars in.

Maar ik had u nog beloofd iets over de toekomst te schrijven. Wel, dat zal ik nu gaan doen.

Zoals ik al zei : sommige optimisten geloven dat de mensheid in deze vorm nog duizenden jaren voor de boeg heeft. Maar sinds 1945 weten de realisten : als er twee kernbommen afgaan, volgen er meer.

Het is nog een meevaller dat sinds 1945 geen atoombommen zijn afgegaan. President Poetin dreigt er wel mee, nogal overholen. In het evangelie staat dat de wereld zichzelf geheel dreigt uit te zullen gaan roeien, als er geen goddelijke tussenkomst volgt. Die mogelijkheid van totale uitroeiing is er nu.

Vooralsnog worden er genoeg conventionele oorlogen uitgevochten. Jezus zei al : tot het einde zullen er oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. We bidden wel voor vrede in Oekraïne en een wapenstilstand in Gaza, en tegen de tijd dat u dit leest, zou dat werkelijkheid kunnen zijn. Maar er blijven nog genoeg oorlogen over, in Jemen, Soedan, Myanmar, Congo, Syrië. Om nog maar te zwijgen van de gewapende conflicten in Afrika, die zijn er volop. Moord en doodslag komen in heel de wereld voor, in de VS zijn er bijna dagelijks schietpartijen in scholen en bedrijven en

gebedshuizen. Ondermeer in Pakistan is er om de zoveel tijd een dodelijke aanslag, met tientallen slachtoffers.

Zo'n wereld heeft geen toekomst. Daarom geloof ik dat de bijbel gelijk heeft dat er een geheel nieuwe orde komt, waar gerechtigheid heerst en de zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen, een bijbeltekst die prijkt op het hoofdkantoor van de VN in New York. Ja, er komt een geheel nieuw wereldbestel, wat ik noem een Nieuwe Wereld, die veel en veel beter is dan de bestaande orde.

Klaus Schwab (oprichter van het world economic forum) schreef een boek over het resetten van de wereld. De VN heeft een programma voor 2030 waarbij de voornaamste kwalen van de wereld verleden tijd zullen zijn.

Men heeft de mond vol over een nieuwe orde, maar de mensheid is niet in staat die op eigen kracht waar te maken. Zolang u dat nog gelooft, meen ik dat u op een dwaalspoor zit.

Dat we proberen de wereld te verbeteren, te beginnen bij onszelf, is een ander verhaal.

Dan heb ik het nog niet gehad over de ongelijkheid in de wereld, de rijken worden rijker en de armen snakken naar brood en rijst. Een op de tien mensen op deze planeet lijdt honger. Dat komt vooral door de oorlogen en twisten die er woeden. Uithongering wordt ingezet om groepen te bestrijden.

Ook is de productie en het transport van voedsel moeilijk in twistgebieden. Vandaar de honger die er is.

Zo, nu heb ik een heleboel slecht nieuws over u uitgeworpen. Maar dan komt het goede nieuws. Door goddelijk ingrijpen komt er een nieuwe wereld waarin iedereen genoeg heeft en heel oud wordt. Kindersterfte is dan een zeldzaamheid.

Wat is namelijk het geval..? Net als in deze wereld de situatie onhoudbaar dreigt te worden, zal er echter allereerst een allermerkwaardigst fenomeen plaatsgrijpen. En dat is de Opname. Misschien kent u die term nog niet, dan zal ik u ermee bekend maken. De Opname (Eng : rapture) zal een wereldwijd verschijnsel zijn waarin alle gelovige en trouwe christenen in een klap van deze wereld worden weggenomen..! Ja, ze worden in een ondeelbaar ogenblik weggerukt... De bijbel spreekt daarvan in de brieven van Paulus onder andere, in het tweede deel van de bijbel.

Dat zal natuurlijk een enorme schok zijn voor de achterblijvers. Misschien hoort u daar wel bij, of uw (klein-) kinderen, als het nog even duurt. Om te beginnen zullen wellicht alle rijdende en vliegende voertuigen van alle gelovige chauffeurs en piloten verongelukken. Daarbij komen vele mensen om of raken gewond. Er zal dus sprake zijn van een abrupte noodtoestand, als dat gebeurt.

Na enkele dagen zal de discussie losbarsten over wat er nu precies gebeurd is. Sommigen zullen smalend zeggen dat de individuen die weg zijn, toch al niet zulke voorbeeldige staatsburgers waren.

Voor een deel hebben ze daar gelijk in, in zoverre dat ware christenen steeds meer gehaat zullen worden om hun overtuigingen die steeds haakser zullen gaan staan op een libertaire samenleving.

De boodschap van de bijbel botst nu al steeds meer met het moderne levensgevoel, daar zullen we maar niet omheen draaien. Seks is in de bijbel beperkt tot een man en een vrouw in een huwelijksverband. Maar die zienswijze is hopeloos verouderd.

Dus ja, sommigen zullen zeggen dat buitenaardse wezens de opgenomenen hebben ontvoerd. Dan zitten ze er niet zo ver naast, want G-d zal de gelovigen via de Opname tot zich nemen in zijn paradijs.

Je kunt wel raden dat de stemming na de Opname er niet beter op zal worden. Sommigen zullen radeloos zijn, angst zal velen beklemmen en veel goede mensen zullen er niet meer zijn.

Alleen de humanisten die volgens hun geweten nauwgezet zullen leven, zullen nog een ankerpunt vormen in die tijd. Wat er zal gaan gebeuren is dit : men zal roepen om een wereldregering en om een sterke man, die de problemen van de aarde aankan. Welnu, op dat tijdstip, kort na de Opname, wordt inderdaad een sterke man op het schild gehesen, die belooft de wereld te redden. Oorlogen zal hij in eerste instantie weten te beëindigen en zelfs het conflict van Israël en zijn burens zal bijgelegd worden. Tekenen en wonderen zal hij doen, zodat velen misleid worden. De joden mogen dan op het tempelplein in Jeruzalem de derde tempel bouwen...

De bijbel noemt deze man de antichrist. Dat woord kent u wel, dat is de man die zich zal voordoen als de Christus, de verlosser, maar dat in wezen niet is. Integendeel, hij wordt geïnspireerd door de duivel, zoals we ondermeer in het laatste bijbelboek lezen. Er komt ook een valse profeet aan, die een beeld van de antichrist in de tempel zal plaatsen en iedereen zal dwingen dat te aanbidden.

Dan zijn we al een paar jaar verder in deze periode na de Opname die zeven jaar zal duren en geen jaar langer of korter. Wie dan nog Christus wil volgen, zoals de velen die door de Opname de ogen zijn opengegaan, zal zijn geloof op moeten geven of zal worden gedood..!

Zo ernstig is de vervolging tegen de christenen die dan zal losbarsten. Om hun hachje te redden, zullen sommigen meespelen met de antichrist en het veelgenoemde teken van het beest aannemen.

U kent dat wel, dat is het getal 666 dat op je voorhoofd of je rechterhand zal worden ingebracht.

Zonder dat teken zul je niets kunnen kopen of verkopen. Wie dat teken niet aanneemt, kan geen enkele betaling meer doen en zal dus verhongeren of het wijde veld in vluchten op zoek naar wat te eten. Dat is geen prettig vooruitzicht.

Het is in ieder geval heel verstandig om het teken van het beest (de antichrist wordt zo in de bijbel genoemd niet aan te nemen. Zeg het aan uw kinderen en kleinkinderen, aan uw neefjes en nichtjes. Want als je dat teken eenmaal hebt aangenomen, kun je niet in de hemel komen en zul je de eeuwigheid moeten doorbrengen ver van G-d in de diepste duisternis. Dan is het alternatief beter : je kunt beter even pijn lijden en dit aardse leven neerleggen en voor altijd in de toestand der gelukzaligen komen, bij Jezus. Dus : wie dit leest is gewaarschuwd. Neem niet het teken van de antichrist aan. Ik herhaal : niet.

Dit is mijn plicht als christen om alle mensen op het hart te binden niet zonder Jezus dit leven te verlaten. Een gewaarschuwde man of vrouw telt voor twee.

B I B L E Best information before leaving earth, zeggen de Engelsen.

De wereld zal in deze periode, die de Grote Verdrukking wordt genoemd, geteisterd worden door de straffen van G-d : oorlogen, aardbevingen, hagel, vuur, besmet water, vreselijke monsters, zullen de mensheid kwellen en voor meer dan de helft wegvagen zelfs..

En waar ze dan blijven na dit leven is zeer de vraag, hemel of hel..?

Nu, als u zo lang hebt doorgelezen, feliciteer ik u. U hebt de weg gehoord, waarlangs redding is en die uitzicht biedt op blijvend geluk. Futurologen vertellen u dit niet.

Hoe het met de antichrist en deze bestaande orde afloopt..? Dat kunt u lezen in het laatste bijbelboek hoofdstuk 19 en 20. Jezus zal neerdalen uit de hemel en de vijanden overwinnen.

Wij noemen dat de wederkomst van Jezus en dat is het gebed van de kerk : Heer Jezus, kom haastig...

Daarna komt er duizend jaar vrede, de Nieuwe Wereld. Oorlog en honger zal er niet meer zijn, de duivel is gebonden dus die kan de boel niet meer verzieken. Het kwaad wordt alom bestraft voorzover dat er nog is en veel zieken zullen er niet zijn. Er zal geluk en vrede heersen, iets waar de mens intuïtief altijd al naar heeft uitgezien, een betere wereld. De mensen die opgenomen zijn, zullen dan meeregeren.

Wat daarna weer volgt, daar besluit de bijbel mee, dat is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Dit lijkt me een goed moment om even halt te houden, en G-d de Vader aan te roepen.

Dat doe ik als volgt : Vader in de hemel, U hebt ons gemaakt en u willen wij toebehoren. Wij geloven dat er bij U een gelukkig einde is voor ieder die in Jezus gelooft.

In Jezus geloven betekent : ja, ik geloof dat Christus aan het kruis is gestorven om mijn verkeerde

Dingen te boeten. Ik neem dit cadeau van redding van mijn verkeerde dingen en gedachten in dank aan. Ik vertrouw Jezus de leiding van mijn leven voortaan toe. U bent de leraar, ik ben de leerling. Amen.

Als u dit kunt nazeggen, bent u een nieuw leven begonnen. Welkom in G-ds huisgezin...

Als u hierover nog twijfels heeft : geen man overboord, Keulen is ook niet in één dag gebouwd, luidt het spreekwoord immers. Of was het Rome..? Afijn, de bedoeling is duidelijk.

Bovendien : sommigen van u zullen beslist vragen hebben zoals :

- a. Hoe betrouwbaar is de bijbel..?
- b. Als G-d liefde is, waarom was er dan Auschwitz..?
- c. Vroeger zijn mijn (groot-) ouders met pijn en ruzie uit de kerk gestapt. Christenen zijn niet allemaal liefdevol, merkten ze.

Ad a. Hoe betrouwbaar is de bijbel..? Ik kreeg de idee voor het eerst eens kunstmatige intelligentie te raadplegen en hieronder, in cursieve letters, het resultaat. Steeds zal ik aanvullend commentaar geven. Dus eerst over de betrouwbaarheid van de bijbel :

De betrouwbaarheid van de Bijbel is een onderwerp dat al lange tijd onderwerp van discussie is en afhangt van iemands geloofsovertuigingen, theologische standpunten en wetenschappelijke benaderingen.

Voor gelovigen wordt de Bijbel beschouwd als het heilige geschrift en het geïnspireerde woord van G-d.

Anderen, zoals seculiere wetenschappers, kunnen de Bijbel als een historisch of literair document beschouwen, en ze kunnen verschillende opvattingen hebben van de nauwkeurigheid van specifieke gebeurtenissen of passages.

Het is belangrijk om te erkennen dat de Bijbel uit verschillende boeken bestaat, geschreven door verschillende auteurs over een periode van vele eeuwen. Deze boeken omvatten verschillende literaire genres, zoals geschiedenis, poëzie, profetie en brieven.

Daarom kan de vraag naar de betrouwbaarheid van de Bijbel niet als een eenvoudig ja of nee worden beantwoord, omdat het afhangt van welk deel van de Bijbel wordt bedoeld en vanuit welk perspectief.

Sommige gelovigen beschouwen de Bijbel als inherent onfeilbaar, terwijl anderen een meer symbolische of allegorische (zinnebeeldige) interpretatie toepassen op bepaalde passages.

Wetenschappers en historici kunnen kritisch kijken naar de historische nauwkeurigheid van specifieke gebeurtenissen in de Bijbel op basis van beschikbaar bewijsmateriaal.

Het is altijd nuttig om verschillende perspectieven en bronnen te overwegen en zelf onderzoek te doen als je geïnteresseerd bent in het begrijpen van de betrouwbaarheid van de Bijbel.

Het is ook belangrijk om respectvol te zijn ten opzichte van de overtuigingen van anderen, omdat dit een zeer persoonlijk en gevoelig onderwerp kan zijn.

Tot zover de beantwoording van de vraag naar de betrouwbaarheid van de bijbel volgens kunstmatige intelligentie. Dit zijn weer mijn woorden, we houden AI en mijn tekst zorgvuldig gescheiden zodat u weet wie wat wanneer zegt.

Het antwoord van AI is zeker weer diplomatiek en niet zoveel zeggend. Maar het is toch aardig wat de computer opdiept. Ondermeer dat tientallen schrijvers over een periode van ongeveer 1500 jaar allemaal instemmen met de waarheid van de geschiedenis van Israël en het verloop van het evangelie. Archeologische vondsten hebben de betrouwbaarheid van de bijbel al in vele gevallen bevestigd. De bijbel is geïnspireerd, dat betekent ingeblazen, door de Geest van G-d. Mensen hebben hun best gedaan G-ds stem te verstaan en te noteren. Kopiïsten hebben hun producten getrouw overgeschreven totdat de boekdrukkunst werd uitgevonden halverwege het tweede millennium na

Chr. Aan het eind van de Middeleeuwen gebeurde dat dus, door ene Gutenberg en door ene landgenoot Koster, beiden waarschijnlijk onafhankelijk van elkaar.

Vooraf vanaf de 1^e eeuw is de bijbelverspreiding hard gegaan en het is nu het meest verspreide en gedrukte boek ter wereld. Maar leest u er ook in..? Dat is een tweede vraag. Je kunt de bijbel zien als een brief van een liefhebbend G-d aan jou geschreven. G-d wil dat het goed met je gaat, Hij heeft je geschapen, verschillend van alle andere mensen. Ik heb een tweelingbroer maar ook hij is anders dan ik. In de bijbel staat de weg naar de zaligheid beschreven. De zaligheid is de tijd na je dood waarin je je nergens meer zorgen over hoeft te maken en waarin je geen centje pijn of verdriet meer hebt. Alles is daar volmaakt, alles wordt voor je gedaan, je hoeft niets te doen, het eten moet je misschien zelf nog wel pakken. Maar er is geen vuil of afval in de hemel, dus afwassen hoeft je niet, alles blijft schoon. Vraag me niet hoe dat kan, want ik ben net als u een aardse sterveling, die door zijn fantasie en door de bijbelse gegevens zich maar een beperkt beeld van de hemelse zaligheid kan schetsen.

Maar dat het er heerlijk zal zijn, een lustoord, dat is duidelijk.

Hoe anders als je het leven na dit leven moet doorbrengen zonder G-d. Daar zal het koud en donker zijn en heb je altijd pijn en chagrijn. De plaats waar de duivel de baas is, daar wil je toch niet zijn..?

Kies daarom met je hele hart voor G-d en Jezus, dan ben je veilig tot in alle eeuwigheden.

Ik heb dit niet zelf verzonnen, maar dit is mij overgebriefd door de heilige Geest die van G-d komt en je alles vertelt wat je behoort te weten. Hij doet dat door influistering in je gedachten.

Daarom is het belangrijk om elke dag even stil te zijn en te vragen : G-d, wilt U alstublieft tot mij spreken..? Je mag je eigen gebeden en wensen uiten, graag zelfs, maar let ook op de antwoorden.

Zo, ik ben een beetje afgedwaald van het onderwerp, de betrouwbaarheid van de bijbel. Volgens mij is die heel betrouwbaar, en is veel menselijke wetenschap bedorven. Daar bedoel ik mee dat op biologisch terrein bijvoorbeeld de wetenschap al anderhalve eeuw stilstaat door de misleiding van de evolutietheorie. Er is veel meer geloof voor nodig om daarin te geloven dan in het bericht van het eerste bijbelboek waarin in de eerste paar hoofdstukken over de schepping van de wereld wordt gesproken. Het is duidelijk dat er een geniaal ontwerper is die de hele kosmos en zijn bewoners heeft bedacht, u en ik inclusie. Geef hem je leven over...

Kom laten we nu overgaan tot de beantwoording van de tweede vraag : Als G-d liefde is, waarom was er dan Auschwitz..? laten we eerst weer Al aan het woord laten, in cursieve letters :

De vraag waarom er kwaad en lijden in de wereld bestaat, vooral in de vorm van gruwelijke gebeurtenissen zoals de Holocaust in Auschwitz, is een diepgaand theologisch en filosofisch vraagstuk.

Het is een kwestie die gelovigen en denkers al eeuwenlang bezighoudt en geen eenvoudig antwoord heeft. Theologen hebben verschillende antwoorden en theorieën aangedragen zoals de vrije wil van de mens, de gebrokenheid van de

wereld als gevolg van de zonde en de mysterieuze wegen van G-ds plan die voor ons menselijk begrip verborgen zijn.

Voor sommige gelovigen is het idee dat G-d liefde is, ondanks het bestaan van het lijden, een kwestie van het geloof in een hoger plan dat we als mensen niet volledig kunnen begrijpen. Anderen hebben mogelijk hun geloof verloren vanwege de schijnbare tegenstrijdigheid tussen de goedheid van G-d en het lijden in de wereld.

Het is belangrijk op te merken dat deze kwestie diep persoonlijk is en voor iedereen anders kan zijn. Sommige mensen vinden troost en betekenis in hun geloof, terwijl andere mensen mogelijk andere manieren zoeken om met het lijden om te gaan, zoals filosofie, psychologie of humanisme.

Het is (kortom) een complexe en diepgaande kwestie en er bestaat geen eenduidig antwoord dat alle vragen volledig kan bevredigen.

Het bespreken van dergelijke vragen vereist een gevoelig begrip voor de diversiteit van overtuigingen en ervaringen.

Hier ben ik weer. De kunstmatige intelligentie heeft het over een geloof in een hoger plan. Dat is in zeker opzicht juist. Wat we goed voor ogen dienen te houden is, dat deze wereld niet de wereld is die G-d oorspronkelijk bedoeld heeft. Deze wereld getuigt van een noodsprong die gemaakt moest worden om G-ds eigenlijke plan door te laten gaan. Zijn echte plan met ons is dat we in ongestoorde liefde en vrede met elkaar zouden kunnen verkeren, en het opperste en blijvende geluk zouden kennen.

U bent het vast met me eens als ik zeg dat dit hogere plan niet in deze wereld is terug te vinden als geheel. Oja, er zijn perioden en plaatsen van vrede, liefde en blijdschap. Maar die zijn op aarde nooit ongestoord. Ergernis, verdriet en zorg en leed komen steeds tussenbeide, en nog veel meer nare dingen. Er zijn wel handvatten, bijv. in het geloof en in de psychologie, om daarmee om te gaan, maar een volmaakte toestand bereik je ermee op deze aarde niet. Verder, de ene mens krijgt meer voor zijn kiezen dan de andere, en het ene volk is gelukkiger en tevredener dan het andere. Naar dat laatste wordt geregeld onderzoek gedaan, zoals u weet.

Sommige mensen lijken pech aan te trekken, en anderen vrolijkheid. Voor een deel zit dat in je karakter waarmee je geboren bent, maar een positieve grondhouding helpt zeker ook. Spreek elkaar moed in en bemoedig elkaar. Roddel niet, dat bederft de sfeer en je kansen op vooruitgang.

Ik was eens op bezoek bij iemand hier in Twente die zijn zoontje verloor door een ongeluk op het kruispunt bij zijn huis. De dominee die langskwam, maakte helaas een paar ongevoelige opmerkingen over het voorval, de aanwezige agent zei : gaat u maar naar huis. Dientengevolge stopte mijn kennis met zijn kerkgang en zijn geloof.

Ook scheiding tussen echtelieden wil nogal eens het einde van een gelovig leven betekenen, of in veel gevallen een verzwakking. Of het verhuizen naar een nieuw adres, waar je weinig gelovige mensen tegenkomt, is ook geen pre om je geloof te behouden. Kinderen verliezen vaak hun geloof als ze op eigen benen komen te staan.

Ja, er zijn in onze tijd vele manieren om je geloof te verliezen. Maar vragen naar zingeving blijven bestaan, zoals : waarom ben ik hier op aarde, hoe kwam ik hier en hoe zal mijn einde zijn..?

Waar kan ik me het beste mee bezighouden..? Wat zal het resultaat zijn van als ik dit of dat doe of denk..? Bij al deze vragen kan het geloof je helpen. Je bent hier met een reden, niet door een of ander toeval. Wat je doet kan impact hebben als je het om de juiste redenen doet. Een stukje eigengewin laten samengaan met het algemeen welzijn is al een heel fraai resultaat.

Jezus zei : verloochen jezelf, neem je kruis op en volg mij. Iets om over na te denken...

Ik meen dat Alexei Navalny dat deed. Hij is deze week overleden in een strafkamp in Rusland.

Hij was een moedig man, een lichtend voorbeeld. Een ster in een donkere nacht.

Afijn, ik zou nog een vraag beantwoorden, die je als volgt zou kunnen omschrijven :

3. Mijn ouders ontmoetten onbegrip in hun kerk. Hoe kan dat..?